

Missionaire Werkgroep

Visie.

Missionair komt van het Latijnse *missio*, dat zending betekent. Het woord “missionair” lijkt een vervanging van het woord “evangelisatie”, dat in onze tijd het negatieve stigma van “zieltjes winnen” gekregen heeft. Dat negatieve beeld willen we zeker niet oproepen we willen contacten leggen, verbinden en dat vanuit de liefde die Christus voor ons heeft en de liefde waarmee Hij zich aan ons wil binden.

Zending begint niet bij mensen, maar bij God die zijn Zoon zendt en de Zoon die de Geest zendt, die via de kerk de missie naar de wereld voorzet. De kerk is er in deze visie niet alleen voor zichzelf, maar zij is gezonden in de wereld en participeert in Gods missie. De bron van de missie dan ten diepste de overvloeiende liefde van God voor zijn Schepping. Het is het goede nieuws van Gods liefde, geïncarneerd in het getuigenis van de christelijke gemeenschap, ter wille van de wereld. De Goede Herder Kerk verstaat haar missie dan als dienstbaarheid aan God en aan de wereld. Handen en voeten geven aan de boodschap van het Evangelie

Missionair gemeente zijn.

Het is onze opdracht om als een gezonden kerk, ook naar buiten te treden. “Kerk naar buiten” wordt dat ook wel genoemd. Het gaat bij het missionaire werk niet zozeer om meer doen, maar juist om meer te bereiken. Missionair gemeente zijn is dat wat je doet, doen met een missionaire houding. Missionair zijn werkt door in alles: in de manier van vieren, preken, in pastoraat, in het diaconaat. Het gaat niet om (nog meer) activiteiten, maar om een houding. Missionair zijn begint met een open, inclusieve houding naar elkaar, om vervolgens op een zelfde manier dit ook naar buiten uit te stralen. Een kerk die naar buiten gericht is, wordt daarom hopelijk ook van binnen anders. Meer verwelkomend. Voor mensen van buiten en van binnen. Tegelijkertijd ligt daar ook juist de moeilijkheid.

Ons doel.

In een kerk die met krimp te maken heeft, is missionaire gemeente zijn volgens “Kerk 2025” juist relevant. Men pleit voor onbevangenheid en ontvankelijkheid om de rijkdom van de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten spreken. Om op een authentieke en relevante manier het gesprek te blijven voeren met tijdgenoten: andersgelovigen, niet-gelovigen, zinzoekers en “spirituelen”, met kerkverlaters en hen die onbekend zijn met het christelijk geloof. De gemeente moet leren om getuige te zijn dat geloof er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte, heil en glans kan geven.

Missionaire visie en aanknopingspunten in het beleidsplan.



Ondanks dat “missionaire gemeente zijn” geen apart hoofdstuk is in het beleidsplan van onze kerk 2021-2024, biedt het beleidsplan aanknopingspunten voor een missionaire visie.

De Goede Herder Kerk Oldebroek wil een gemeenschap zijn die vanuit de eigen gemeenschap naar buiten wil kijken en naar buiten wil treden. Beide kanten zijn belangrijk: de eigen gemeenschap en het dienen van de samenleving, maar je moet eerst naar “binnen” gevoed worden om “buiten” uit te kunnen delen. De kerk is er echter niet voor zichzelf: zij is van een Ander en zij is voor de wereld, instrument in Gods missie met het Koninkrijk als perspectief.

Onze kerk is van mening dat er geen harde grens zou moeten zijn tussen gelovigen en ongelovigen, tussen “kerkelijken”, “randkerkelijken” en “buiten kerkelijken”. Hoe meer wij open staan voor ontmoeting met de ander “van buiten”, hoe meer wij wellicht zullen zien dat wij niet zoveel van elkaar verschillen en allemaal mensen zijn, op zoek naar zin en samenhang in het leven. De Goede Herder Kerk wil op een open manier naar buiten treden, om die ontmoeting aan te gaan. Om kerk te zijn voor de eigen gemeenschap, maar ook voor passanten, voor incidentele deelnemers en tijdelijke gasten.

Taak- en doelstellingen.

- “Kerk van buiten” – de Miss. Werkgroep let in het bijzonder op de uitstraling van de kerk naar buiten toe en doet voorstellen om de zichtbaarheid te vergroten/verbeteren. Het gaat in eerste instantie niet om het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op mensen van buiten, maar om zichtbaar te maken wat er al gebeurt, de drempel te verlagen om wellicht eens binnen te stappen en een verwelkomende uitstraling af te geven.
- “Kerk van binnen” – de MW creëert draagvlak in de gemeente zelf, betreft de gemeente bij het missionair gemeente zijn en helpt gemeenteleden om de missionaire bril op te zetten en zelf missionair te zijn. Wat doen wij:
 - # Dienstbaar zijn in onze eigen kerk, m.n. erediensten.
 - # Actief zijn bij lokale omroep.
 - # Deelnemen aan de interkerkelijke evangelisatiecommissie.
 - # Het plaatsen van berichten in de lokale pers.
 - # Actief zijn bij “Open huis Schapenmarkt”.
 - # Braderie en andere activiteiten.
 - # Verzorgen van activiteiten op vakantieparken.
- Van uit de MW kunnen ook nieuwe ideeën voor activiteiten ontstaan, die wij samen met gemeenteleden kunnen opzetten en uitvoeren.
- Aandacht voor oecumene: de MW stelt zich op de hoogte wat er in de andere kerkgenootschappen op dit vlak gebeurt en zoekt zo mogelijk verbinding.
- De MW kan als denktank fungeren, die met een “missionaire bril” de kerkenraad en andere geledingen in de gemeente van gevraagd en ongevraagd advies kan voorzien.

Samenstelling.



De MW bestaat uit 8 missionaire leden. Momenteel is de functie van penningmeester vacant. Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter – Johan Tanghe
Secretaris – Marjan van Dijk-Magré
Penningmeester – vacant. Tijdelijk ingevuld door Lammert de Groot.

Wij zitten dringend verlegen om nieuwe gemeenteleden maar het lukt ons niet mensen erbij te krijgen.

Momenteel is er naast de vacature van de penningmeester nog behoefte aan een nieuw leden voor onze werkgroep. Wij vinden het moeilijk om met ons geloof naar buiten te treden en letterlijk te evangeliseren, als gevolg van te weinig actieve leden. Bovendien wordt het als moeilijk/lastig ervaren om activiteiten te organiseren. Broeder Lammert de Groot vormt een directe lijn naar de kerkenraad. Deze lijn is wenselijk en wordt gewaardeerd. Na invulling van de vacature van penningmeester zal er over nagedacht moeten worden hoe de lijn met de kerkenraad behouden blijft.

Toekomstbeeld.

Wij willen als MW de komende jaren nadenken over op welke wijze wij nog gericht kunnen functioneren. Mogelijkheden zijn:

- Ons beleidsplan uit te werken in concrete doelstellingen.
- De zichtbaarheid van de MW te vergroten door meer informatie te verstrekken voor b.v. Karkeproat.
- Het opstellen van een plan om een nieuwe uitstraling te krijgen en ons op te splitsen in een aantal activiteiten groepen die onderdeel uitmaken van de MW. Wij denken dat we in de toekomst meet een activiteits- gerichte groep moeten gaan worden zoals:
 - # Landgoed 't Loo-groep
 - # Loco groep
 - # Schapenmarktgroep
 - # Interkerkelijke evangelisatiegroep
- De MW in zijn huidige vorm is moeilijk te handhaven.
- Wij denken dat we in de toekomst meet een activiteits- gerichte groep moeten gaan worden.
- Kortom mensen laten doen wat ze mooi vinden en waar hun belangstelling naar uit gaat.

Knelpunten.

Wij vinden het moeilijk om met ons geloof naar buiten te treden en letterlijk te evangeliseren.

Wij hebben het idee dat we hierin achterblijven bij andere kerken. Wij ervaren dit niet als een tekortkoming, wel helpen wij liever op praktische wijze.

Wij hebben bijna geen leden meer en ervaren het als zeer moeilijk om activiteiten te organiseren.

