

Orde van dienst voor Stille Zaterdag



Voorganger:	Johan Tanghe
Organist:	Grietje Roozeboom
Lector:	Yvonne Hammenga
Pianist:	Marc Wessels
Aanvang:	21.00 uur

In de kerk is het stil en donker, de paaskaars is uit. Wij komen in stilte de kerk binnen, er is geen orgelspel. We waken in de nacht en zien uit naar het licht dat komt.

Stilte

Allen gaan staan op een teken van de voorganger

Zingen: Ps. 65: 1

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Allen gaan zitten

Gebed

Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht,
mens als wij voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein

DE KOMST VAN HET LICHT

(De brandende kleine paaskaars wordt binnengedragen door Yvonne, de gemeente gaat staan)

Voor in de kerk spreekt de drager van het licht: Het licht van Christus!
De gemeente looft God: HEER, WIJ DANKEN U!

De lichten in de kerkzaal gaan aan, met de kleine paaskaars wordt de grote aangestoken. Beide kaarsen blijven branden.

v.: Het Licht van Christus die in heerlijkheid verzezen is,
 moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
 De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
 de zon der gerechtigheid gaat over ons op.

allen gaan zitten

Zingen: Gezang 392: 1, 3 en 4

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Uitleg van het bloemstuk

DIENST VAN HET WOORD

Lezing: Rom. 6: 1-11

Met Christus gestorven en opgewekt

¹Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? ²Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? ³Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? ⁴We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. ⁵Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. ⁶Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. ⁷Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. ⁸Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, ⁹omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. ¹⁰Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. ¹¹Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Zingen: Gezang 291

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zee%on droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Meditatie

Muzikaal intermezzo

VERNIEUWING GELOOFSTROUW

v.: Dit is de nacht, waarin wij de oorsprong van onze doop en de hoop op onze opstanding beleven: ook wij zijn door het water getrokken, bekleed met licht, beademd met nieuw leven. Deze nacht gedenken wij, hoe ook wij zijn geroepen uit de dood en duisternis, want: Broeders en zusters, de apostel Paulus schrijft:

3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen met allen die ons in geloof zijn voorgegaan en met heel de schepping ons geloof belijden door te zingen:

allen gaan staan

Zingen: Hemelhoog 344 (melodie gezang 460: “Loof de koning heel mijn wezen”)

1. Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

v.: Het licht van Christus schijnt ook voor ons in 2024. Ontvang dan in een kring het licht van de Heer:

Er wordt een kring gevormd, ieder krijgt de vlam van de Paaskaars

Slotlied (staande): Evangelische Liedbundel 184: 1, 2 en 3

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dieb're stem
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verreezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein