

Goede vrijdag 7 april 2023

Aanvang : 19.00

Voorganger : Cor Jan Kolijn

Organist : Rien Kamphorst

- Welkom

- Zingen : NLB gezang 587: 3,4,5

3. Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens is uit de hemel is geboren.

- Stil gebed

- Votum en groet

- Luisterlied: (via beamer) "Goede vrijdag", Matthijn Buwalda

Zet mij even stil

Bij goede vrijdag

Zet mij even stil

Op gogoltha

Eerlijk gezegd vind ik het
moeilijk

Iemand die moet sterven in
mijn plaats

Maar toch, toch wil ik me uw
lijden beseffen

En toch, toch dank ik U dat U
mij kwam redden

U liep het testament
En stierf aan het kruis
U ging door de hel
En ik mag naar huis

U streed de zwaarste strijd

En toch hield U stand

Mijn leven ligt bevrijd in U
doorboorde hand

Kom me tegemoet

Hier in mijn denken

En kom me tegemoet

In al mijn trots

Ik red het liefst mezelf

En daarom denk ik

Dat uw dood vaak met mijn
leven botst

Maar toch, toch wil ik me uw
lijden beseffen

En toch, toch dank ik U dat U
mij kwam redden

U liep het testament

En stierf aan het kruis

U ging door de hel

En ik mag naar huis

U streed de zwaarste strijd

En toch hield U stand

Mijn leven ligt bevrijd in U
doorboorde hand

Het is goede vrijdag(2x)

En ik mag naar huis

U liep het testament

En U stierf aan het kruis

U ging door de hel

En ik mag naar huis

Het is goede vrijdag

En nu ben ik thuis

Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
Ik laat hem vallen.

5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

- Gebed

- Zingen : gezang 182: 1 (Jezus leven van ons leven)

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

- Schriftlezing : Johannes 19: 17-25 (Jezus wordt gedood) Adriëne

- Zingen : gezang 182:2

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

- Schriftlezing: Johannes 19: 25-30 (laatste woorden van Jezus) (Adriëne)

- Paaskaars wordt gedooft (Adriëne)

- Zingen : gezang 182:3

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,

troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

- Overdenking

- Zingen : ELB 203: 1,2,3 (genade zo oneindig groot)

1. Genade zo oneindig groot.
Dat ik die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Maar ook als ik mij tot Hem keer,
dat God mij niet verlaat.

2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.

3. Want Jezus droeg mijn zondenlast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

- Dankgebed

- Slotlied: gezang 195: 1,2 (nu valt de nacht)

1. Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

- Zegenbede