

Paasmorgen 9 april 2023

Aanvang : 9.30

Voorganger : Cor Jan Kolijn

Organist : Rien Kamphorst

Mmv : gospelkoor Laetare

Voor de dienst: Samenzang ELB 122 (Daar juicht een toon)

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

- Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

- Paaskaars aan : kind KND met gedichtje

- Zingen : psalm 21: 1 en 3 (O Heer de koning is verheugd)

1. O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.

3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank'lijkheid.

- Votum en groet

- Zingen : ELB 109: 4 (Dor en droog geworden aarde) (Verootmoediging)

4. Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt,
dode mens die snakt naar adem,
wereld die om toekomst vraagt.
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.

- Gebed

- Laetare zingt

- Alive

- Forever

- Zingen kinderlied : Jezus is... (Daarna kinderen naar KND)

<i>Jezus is het licht der wereld</i>	<i>nee, er is niemand zoals Hij</i>	<i>gestorven en begraven</i>
<i>Jezus is het levend woord</i>		<i>maar ook weer opgestaan</i>
<i>Jezus is de goede herder</i>	<i>Jezus is de Messias</i>	<i>ja, Jezus leeft in eeuwigheid</i>
<i>Jezus is het Lam van God</i>	<i>Jezus is de bruidegom</i>	
	<i>Jezus is de hogepriester</i>	<i>Jezus is de Leeuw van Juda</i>
<i>Jezus is het levend water</i>	<i>Jezus is het Lam van God</i>	<i>Jezus is de sterke Rots</i>
<i>Jezus is het levend brood</i>		<i>Jezus is onze Redder</i>
<i>Jezus is de ware wijnstok</i>	<i>Jezus is de Zoon des mensen</i>	<i>Jezus is het Lam van God</i>
<i>Jezus is de Zoon van God</i>	<i>Jezus is de weg tot God</i>	
	<i>Jezus is de overwinnaar</i>	<i>Jezus is de Weg en Waarheid</i>
<i>Hij kent ons als geen ander</i>	<i>Jezus is de Zoon van God</i>	<i>Jezus is de Vredevorst</i>
<i>Hij weet wie we zijn</i>		<i>Jezus, het begin en einde</i>
<i>Hij weet hoe wij ons voelen</i>	<i>Hij is aan 't kruis gestorven</i>	<i>Jezus is de Zoon van God</i>
<i>Hij was een mens als wij</i>	<i>Hij droeg daar onze schuld</i>	<i>Jezus is de Zoon van God</i>
<i>Hij deelt in onze vreugde</i>	<i>Hij gaf zijn eigen leven</i>	
<i>en Hij kent ons verdriet</i>	<i>Hij heeft de wet vervuld</i>	

- Schriftlezing : Johannes 20: 1-18 (Yvonne)

- Zingen : gez 222: 1,2,3 (Jezus is ons licht en leven)

<i>1. Jezus is ons licht en leven!</i>	<i>2. Hij heeft ridderlijk gestreden,</i>	<i>3. 't Leven heeft de dood verslonden;</i>
<i>Hij, die, aan het kruis geheven,</i>	<i>hel en duivel neergetreden;</i>	<i>wat geboeid is, wordt ontbonden.</i>
<i>met zijn bloed ons heeft gekocht,</i>	<i>woedt de vijand nog zo zeer,</i>	<i>Dood, waar is uw overmacht,</i>
<i>heeft nu vorst'lijk overmocht.</i>	<i>schaden kan hij ons niet meer.</i>	<i>waar uw prikkel, waar uw kracht?</i>
<i>Hij kan niet gebonden wezen;</i>	<i>Sion moet Hem dank bewijzen</i>	<i>'s Heren vrijgekochten hopen,</i>
<i>als een held is Hij verrezen!</i>	<i>en met luider stemme prijzen.</i>	<i>want de hemel gaat hun open.</i>
<i>Halleluja! Halleluja!</i>	<i>Halleluja! Halleluja!</i>	<i>Halleluja! Halleluja!</i>

- Verkondiging

- Zingen : gez 199 : 1,6,7 (De toekomst van de Heer is daar) (melodie gez.308)

<i>1. De toekomst van de Heer is daar</i>	<i>6. Gij hebt de groeve toegedekt</i>	<i>7. Nu is de dag van oogsten daar,</i>
<i>en voor zijn voeten uit</i>	<i>waarin de korrel viel</i>	<i>het hoogste van de tijd;</i>
<i>gaan vrede en rechtvaardigheid</i>	<i>om weer te worden opgewekt:</i>	<i>een koning als een korenaar</i>
<i>als bruidegom en bruid.</i>	<i>Adam met hart en ziel.</i>	<i>staat op in majesteit.</i>

- Laetare zingt

- At the cross
- Because he lives

- Kinderen terug, uitleg project

- Gedicht ("Schenk mij vertrouwen" 40 dagenkalender) en uitleg spiegeltje (Yvonne)

- Dankgebed en voorbede

- Zingen slotlied: ELB 132: 1,2,3 (U zij de glorie)

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,

blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

- Zegen