

Stille zaterdag 8 april 2023

Aanvang : 21.00

Voorganger : Cor Jan Koliijn

Organist : Jan Willem van de Maaten

Mmv: Kithara

- Kithara speelt

- Welkom

- Zingen : gezang 195 3,4,5

3

Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4

't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5

Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbath is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

- Gebed

- Schriftlezing: Johannes 19:31-42 (De soldaten zien dat Jezus dood is) (Wim)

- Zingen : NLB 587: 6,7

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken -
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.

7. Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

- Overdenking

- Kithara speelt

- Gedicht en aansteken nieuwe paaskaars (Wim)

- Kaarsjes aansteken aan paaskaars. Kring maken. (Kithara speelt ondertussen)

- Zingen : ELB 109: 1,2 (al wie dolend in het donker)

1 Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2 Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

- Kithara speelt onder het uitlopen